



ELLINORS BYPORTAL

27. ÅRGANG

OKTOBER
KVARTAL

2011



REP.HOLDET 2011/12



DEJBJERG SOGNEBLAD

Letagervej 3 • Dejbjerg • 6900 Skjern

Udgivet af

DEJBJERG SOGNEFORENING

REDAKTION:

Ane Lisa Bollerup

(Ansvh.) 2992 0376 alb@skylinemail.dk

Bente Lillegaard Pedersen 9734 2030

ehp.blp@mail.tele.dk

Lisbeth Rudbæk Aarup 9734 1134

aarup@skjern-net.dk

Rigmor Tarpgaard 9734 1626

laurids.l@hotmail.com

Bente Ladekjær Lauridsen 9734 1112

terningvej2@os.dk

Side 3: Bente Ladekjær Lauridsen

| Indhold | Side |
|-----------------------------------|------|
| Kvartalsportræt | 4 |
| 10 år efter min konfirmation | 7 |
| Ellinors byportal | 9 |
| Troels Kjær på New Zealand | 10 |
| Havekredsen | 13 |
| Bjarnes Frø & Planter | 15 |
| Rakkespil 2011 | 17 |
| Aktivitetsskalenderen | 18 |
| Ringkøbing Fjord Jazz Festival | 19 |
| Skolen & Fjordhaven | 19 |
| Efterskolen (<i>Kelds tale</i>) | 20 |
| SpotLight | 23 |
| Menighedsrådet | 23 |
| Folkeuniversitetet | 25 |
| Fame på DE | 25 |
| Jagtforeningen | 26 |
| Rep.holdet 2011/12 | 27 |
| Sogneforeningen | 29 |
| Redaktionen skriver | 29 |
| Indre Mission | 31 |
| Søndagsskolen | 31 |
| Byrådet | 33 |
| Kirke & Sogn | 34 |

*Stof til næste nummer
indleveres senest
25. november 2011*

*Næste nummer
udkommer julen 2011
Trykt i ca. 275 eksemplarer
udsendt i Dejbjerg Sogn*

*Trykt hos
Ringkøbing
Repro & Reklame A/S*

Sol og sommer ja, - dernæst efteråret kommer. - Man kan håbe på et godt efterår hvad vejret angår.

Sommeren 2011 er kommet i top 10 for de vådeste somre siden 1874, - og vi vil ganske klart huske den som meget våd affære...

Med efteråret følger de lange mørke aftener og der kan blive tid til hygge og fordybelse. Kursusprogrammerne fra forskellige organisationer er kommet i postkassen. Det indikerer, at der nu er tid og ro med de lange aftener til at deltage i et kursus, som man kan have interesse i og få udbygget sin viden.

Men vi har lige sluppet sommeren og det betyder ferie for mange, med et dejligt afbræk fra hverdagen. Nogle slapper af og det er sikkert tiltrængt for dem. Andre vil gerne der sker noget i ferien. Familien Dona fra Dejbjerg, havde en uge af deres ferie i Dejbjerg Jernalder, hvor de var med til at levendegøre jernalderen for de besøgende. Familien kommer egentlig fra Australien, men har boet i Dejbjerg et stykke tid. Flere familier også udenlandske havde valgt denne ferie form. De besøgende kunne også selv være aktive. De kunne lave ting, som havde noget med jernalderen at gøre og på den måde blive klogere på sin fortid.

På Bundsbæk Mølle har der været gensyn for fire af de oprindelige spillemænd, som startede i 1978. Man kunne høre dem spille musik helt tilbage fra 1822. Man havde på

Søndergaard i Borris fundet en bog fra en spillemænd. Den var dateret i 1822. De fremmødte havde en dejlig aften med gammeldags spillemandsmusik.

Dejbjerg Golfklub kunne også tilbyde golfskole for børn, dog var der ikke den store opbakning. Kun to havde meldt sig på banen til at deltage. De havde det sjovt og det var jo det vigtigste.

Så var der nogle flere der havde valgt sommerens idrætsskole på Dejbjerglund Efterskole, nemlig 100 børn. 12 instruktører underviste i fodbold, håndbold, gymnastik og andre alternative idrætter. Alle fik en god oplevelse og flere af instruktørerne et gensyn med efterskolen, hvor de selv har været elever.

Vildhestene, som plejer at gå i Lundemosen i Dejbjerg, var også taget på ferie. Aktiv eller ej vides ikke, men da "spisekammeret" var tømt, kom de ud på Skjern Enge, hvor der var mere føde til dem. De tog en svømmetur og kom i land ved Skavenhus, endda lige til lejligheden, hvis man kan sige så. Der skulle være sølvbryllups morgenkaffe på hotellet, så der var nogle der kiggede noget. Både gæster og heste blev en oplevelse rigere.

I skrivende stund er der blevet udskrevet valg til Folketinget. Det fylder i alle medier og aviser. Vi håber, at det bliver et godt valg. At vi får nogle af de lokale kandidater valgt ind på tinge, så de kan tale vores sag. Vi må se hvordan det hele kommer til at se ud. Når Sognebladet udkommer er spændingen jo udløst for længst.

-bll

Karin og Aksel på Vesteragervej... Kvartalsportræt 4

Når man kører ind på gårdspladsen på Vesteragervej 16, ser man straks, at det er en gammel slægtsgård, med den meget statlige og karakteristiske kampestenssokkel.

Gården kan dateres tilbage til 1700-tallet, og Aksel er 7. generation på Enggården. Det nuværende stuehus er fra begyndelsen af 1900-tallet og stalden brændt i 1941, da et lyn slog ned i det, men heldigvis blev stuehuset reddet.

- Som barn var jeg meget på ferie her på gården, som det jo ses på billedet af min bedstefar Ruth og jeg.

- Da min bedstefar døde 1968, solgte min bedstemor gården til mine forældre, da jeg ikke var gammel nok til at overtage den endnu. Jeg er opkaldt efter min bedstefar, så det var jo klart, at jeg selvfølgelig skulle have gården, smiler Aksel.

På spørgsmålet om hvor mange køer der er på gården, svarer Aksel med et glimt i øjet: Der er 40 stk. + opdræt.

- Jeg har altid villet være landmand, og jeg startede da også med at malke som 10-årig, - så det er da flot at have haft med køer at gøre i hele 50 år, pointerer han.

Aksel blev 60 år i august og er født på Adelvej ved Lundens i 1951, - der jo, som de



fleste ved, er den bedste årgang, der endnu er kommet ud (red.).

- Jeg gik i Albæk Skole syv dage om ugen, smiler han, for jeg gik også i Søndagsskole, - det var dog altid hjemme hos de ældre nabokoner, og faktisk rigtig hyggeligt, mindes han.

Aksel har aldrig gjort brug af edb, - det er ikke fordi tiden har manglet, det er nok mere lysten, smiler han, - og der har heller aldrig været behov for en karl til hjælp, da jeg altid har stillet det an, så jeg kunne klare det hele selv. Det gør såmænd heller ikke noget nu, at alting tager længere tid med alderen, for jeg

Her ses jeg sammen med min bedstefar, som jeg er opkaldt efter, og min storesøster Ruth.

skal skam nok nå det hele, betoner Aksel, med et lunt smil.

Gården er på 80 tdl., Aksel kan godt lide markarbejdet, men det er nu køerne som trækker mest; - der er da ikke noget så skønt, som en rødbrøget kø, tilføjer han; - men det er en lille race, som udgør 1% af det samlede antal køer i Danmark. Racen er dog i fremgang igen, tilføjer Aksel.



*Karin og Aksel
med lille Caroline
på bænken i gårdspladsen.*

Aksel er nr. to i en søskende-flok på fire, først Ruth og så Ellen og Jørgen. Aksel har selv børnene Malene, født i 1973. Hun har en dreng og to piger, Søren født i 1975 og Bo født i 1978, - han har to drenge.

- Børnebørn er en stor glæde for os, og at være mor- og farfar til hele fem skønne unger, er bare dejligt, smiler Aksel.

Malene sidder på kontor på Lind Jensen i Højmark, Søren er uddannet landmand, men blev senere politibetjent i Holstebro og Bo har butikken ZoNation i Ringkøbing.

Aksels faste klippe på hjemmefronten gennem de sidste 10 år hedder Karin Faarkrog, og de to mødte hinanden i

Vinderup, hvor Karin er født og opvokset.

Karin har arbejdet på B&O, og sidenhen DIAX, som lavede telefoncentraler, den er i dag nedlagt, fortæller Karin. - I 2002 tog jeg social- og sundhedsuddannelsen, men jeg tror, at jeg nu, har fundet min rette hylde, nemlig som kirkegårdsmedhjælper på Ringkøbing Kirkegård.

Det ser man også straks, når man kører ind på Enggården, der er flotte blomsterbede og

krukker overalt, - så det kan kun være en kvindehånds værk, konkluderer bladets udsendte ret hurtigt.

- Jeg er vinterfyret fra jul til april, - og så er det jo dejligt at hygge sig i stalden med Aksel, smiler hun. - Aksel fortæller videre, at de golder alle køerne til jul, så der ikke skal malkes i januar, men først fra februar, starter det igen. Det er dejlig, når man nu er et b-mennesket, at kunne sove længe i den mørkeste måned.

- I vores fritid går vi til brugsdansen og lidt folkedans, siger de begge samstemmende. Vi går også mange ture i Dejbjerg Plantage, og cykler tit ud til Skjern Enge og går ture derude. Ellers er der jo haven og børnebørnene, smiler de.

- Ferier tager vi da også på, men det er ikke det helt store



*De 40 rødbrogede køer
på marken med Vestas
i baggrunden.
Om efteråret og vinteren
står de i bindestald.*



Josefine og Oliver elsker de rødbrøgede køer næsten lige så meget som deres morfar Aksel.

det bliver til; - begyndelsen af august havde vi en overnatning på Djursland, og var også en tur på Himmelbjerg. Søren passede så køerne, han vil jo gerne, og med stor hjælp fra Josefine på otte år, så det er bare dejligt. Det var så den ferie for i år, smiler de begge.

- Det er virkelig dejligt, at det næstældste barnebarn Josefine, synes det er »mega-hygeligt« i stalden.

- For nylig kørte vi halm ind, og alle hjalp til, imens jeg servicerede med frokost og kaffe, fortæller Karin, - og de to yngste børnebørn »hjalp« mig, alt hvad de kunne.

- Jeg har tre ugers ferie nu som skal bruges i haven, betoner Karin, og vi skal selvfølgelig også have ferieborn på besøg.

Aksel driver lidt jagt omkring 1. oktober, hvor han er sammen med Jens Laurids og hans knægte + Søren i Kærgård; og førhen var Palle Black jo også med og hans to

svigersønner, - så de to får nok tilbudet igen i år. Vi begynder jagten med formiddagskaffe og slutter af med en rigtig god frokost, slutter Aksel.

-alb

Indkørslen til Enggård som stammer helt tilbage fra 1700-tallet.



10 år efter min konfirmation...



*MIN KONFIRMATION...
Hvor er det længe siden -
10 år og hvor er der
sket meget.*

Efter 7. klasse tog jeg på Amagerskolen. Det var et godt år i nye omgivelser og med en spændt forventning om hvad 9. klasse og efterskole ville komme til at betyde.

Jeg tog på Frøstruphave Efterskole i 9. og 10. klasse. Det var en helt fantastisk tid med venner, spas, tur til Tyskland og skiture til Norge, - - og en masse venner for livet.

havde 4 piger i alderen 2 til 11 år. Det var en fantastisk åben familie, som jeg hurtig fandt sammen med. Mit arbejde bestod i at passe de 2 mindste, hvilket var super sjovt, holde hus og lave aftensmad. Det var et hårdt, men også et super dejligt år.

I sommeren 2006 begyndte jeg på grundforløbet til anlægsgartner på Lægården i Holstebro. Sommeren efter kom jeg i lære hos BM Service og Brolægning i Lem. Her fik jeg lov til at prøve kræfter med at lægge fliser, bygge mure og

masse gode kolleger og havde en rigtig god tid.

Men jeg ville gerne tilbage til mit fag, hvilket jeg kom i juni sidste år. Her fik jeg arbejde hos Kaj Bech i Holstebro, hvor jeg er den dag i dag, og hvor jeg er rigtig glad for at være.

Jeg har fået lov til at være med til at lægge sten og renovere Holstebros gågade, men jeg er dog mest i den grønne sektor, hvor vi luger, beskærer og sørger for alle Holstebros grønne områder.

Her i sommer den 30. juli blev min kæreste Jeppe og jeg gift i Dejbjerg Kirke. Vi havde en helt fantastisk dag, som vi aldrig vil glemme. Nu vil vi begynde at se os om efter et hus i nærheden af Holstebro, og så må vi se, hvad der eller venter.

*Med venlig hilsen
Christina Morthorst
Christensen*

Christina er datter af Hanne og Knud Pedersen på Lemvej.

Efter efterskolen valgte jeg at være "ung pige i huset" ved en familie i Sdr. Felding. De



passer haver. Det var en hård tid med en masse arbejde og hvor jeg lærte en masse.

I oktober 2009 blev jeg udlært grå anlægsgartner med speciale i kampestenmure på Beder Gartner Skole ved Århus.

Kort før min læretid sluttede, flyttede jeg sammen med min kæreste til Skave, øst for Holstebro, i et lille lejet hus.

Efter min læretid var slut, begyndte jeg at søge arbejde i Holstebro og fik arbejde hos Vikar- og HjemmeService Midt-Vest. Her fik jeg en

Ellinors byportal

Ellinor Rasmussen i Kirkebyen vandt Sogneforeningens konkurrence om et nyt vartegn for sognet, ved alle indfaldsvejene til Kirkebyen.

Sognebladet har været på besøg hos Ellinor Rasmussen, for at høre om det videre forløb mht. byporten ved indfaldsvejene til Kirkebyen.

- Jeg så i Sognebladet nr. 2 i år, at der var udskrevet en konkurrence omkring udsmykning af indfaldsvejene, og jeg sagde så for sjov til Søren, at det da kunne være alle tiders at vinde et par biografbilletter, fortæller Ellinor.

- Ved fællesspisningen i Hallen i maj, var vi flere der snakkede om, at byen var ved at se lidt slidt ud, og at den nødvendigvis skulle gå helt i stå, tilføjer hun.

- Vi diskuterede så hvordan vi kunne gøre det; - og da Søren er god til sådan noget med stensætninger, fik jeg ideen med den røde tråd gennem Dejbjerg: Dejbjerg, Dalgasstenen og kirkegårdsdiget.

- For nogle år siden, havde Sogneforeningen inviteret en landskabsarkitekt til byen for at komme med ideer til byens forskønnelse. Han satte måske gang i noget, men det er jo gået i stå sidenhen, betoner Ellinor, - selvom han jo nok har været med til at plante ideen hos mig.

- Jeg har ellers kigget på mange forskellige byportaler, når vi sådan kører rundt i landet, men ingen af dem syntes jeg



Ellinor Rasmussen.

kunne bruges her i Dejbjerg, smiler Ellinor.

- Det ville være alle tiders, hvis der blev nedsat en gruppe, som kunne uddeligere de forskellige opgaver, og være tovholdere på disse, fortsætter hun.

Der er meget at tage fat på, Ellinors ide indebærer bl.a. at få lavet et skilt af en art, hvor man kan gøre opmærksom på arrangementer i sognet. Videre skal der laves et skelet, som kampestenene skal mures/monteres på.

- Der skal bruges frivillige til at gøre det grove arbejde med maskiner, såsom at indsamle de sten, som vi håber vil blive doneret. Der skal graves ud ved indfaldsvejene, og sidst, men ikke mindst, skal der bruges stærke mænd, som vil hjælpe med det videre forløb. Der kunne jo fx. laves et Sten-

laug ved indsamlingen af disse.

Kommunen skal også søges om lov til at stille det hele op, så der er mange formaliteter der skal overståes, inden man kommer til det egentlige, at forskønne Dejbjerg Kirkeby.

Ellinor er en kvinde med mange gode ideer, men det har hendes gode nabo Attilio også, for over en kop kaffe luftede han ideen om en tidskapsel, som skal bygges/mures ind i stenene, kapslen skal så åbnes om ca. 20 år. I den kan folk komme ting, som passer til tiden lige nu, - og de kan jo sagtens være spændende at se på om 20 år, så stærkt som tingene går i vore dage, tilføjer Ellinor med et smil.

Her til sidst fortæller Ellinor, at hendes mand Søren er lidt træt af hendes ide, - for det er jo altid, som han siger, let at komme på ideen, men at føre den ud i livet er straks sværere, - det har jeg meget stor lyst til at modbevise, slutter Ellinor med et godt grin.

-alb

The adventures of Troels

The recent travels of Troels Kjaer...

Troels er søn af Rita og Jesper Kjær på Brunbjergvej i Rabjerg.

13.-15. august

Når weekend tid er lig med et nyt eventyr! Denne gang jeg kom op med en større gruppe på 15-25 personer (afhængig af hvornår vi mødtes). Dette var en stor gruppe mennesker, og selvfølgelig en masse forskellige meninger om hvad de skal gøre. Men resultatet var stor, vi nød den tid sammen og havde en masse sjov!

Vi mødtes på Jucy billeje for at få vores campingvogne til biltur. En autocamper er en varevogn, der er blevet modificeret til at passe 5 personer til at sove, en 2-plade komfur, et køleskab og et bord så godt. Wow det var hyggeligt og praktisk, i hvert fald hvis

For første gang har Sognebladet en headline på engelsk, - det er fordi vi har været inde på Troels Kjærs blok på internettet, og den er skrevet på engelsk.

Derfor kan der nemt være nogle ordstillinger i den følgende tekst, som ikke er helt korrekte, da vi har benyttet os af Googles-oversættelsesprogram.

Troels er, som det fremgår af artiklen, på oplevelsestur til New Zealand.

du kunne finde en campingplads stedet.

På nedenstående billede er af vores karavane af Jucy er parkeret på en smuk campingplads ved Cape Reinga.

Nå første off til Bay of Island som er en smuk fjord med dejlig privat øer, en forbløffende natur med sin bløde og smukke bakker dækket med vegetation af forskellige kunstarter. På den måde, vi havde nogle mellemlandinger en fantastisk naturskønne områder lige fra strande til

regnskoven og endda vandfald. På billedet nedenfor har vi vovet under vandfaldet Whangarai falde.

I aften tid besluttede vi at campere for natten på en strand hvis det er muligt, men den eneste campingplads vi fandt på stranden var dyrt ... Vi endte med at sidde fast på pladsen, når vi ønskede at forlade, hvilket gør jorden ejeren ked blokeret vores vej ud, indtil vi betalte ham en »lad os ud«-gebyr. Men det var også en oplevelse som alle andre ... Bagefter endte vi på nogle bakke for enden af en blind vej vist os af en lokal. Derfra havde vi udsigt over Bay of Islands, byen Paihia, og til den anden side marker med får og skov, storslåede!

Og vel ... at være alene og ikke på en campingplads resulteret i nogle drikke og fester.

Efter tømmermænd lørdag, gik vi til Bay of Island igen for at have en kajak tur på havet. Vi sejlede i nogle få minutter og bare lige pludselig alle pigerne skreg DOLPHINS!! Men naahhh ... det var bare deres fantasi af nogle klipper





på lavt vand. Der er delfiner her, selv om ...

Nå, der søndag som en buffer dag for, hvad vi ønskede at gøre, vi netop besluttet at gå til Cape Reinga - et lille 250 km kørsel på veje, der kan sammenlignes med kørsel i alperne ... Og det tager laaang tid ...

At være på Cape Reinga, ankommer til sent på aftenen, var fantastisk! Det samme fænomen som »Skagen« i Danmark sker med 2 hav smadre sammen, men det er spektakulært i nogle ubeskrivelige måde. Vi gik til at have et kig på lyset tårn (fuldt sol-

drevne), før den kører ned ad en mørk stejl grusvej til en nærliggende campingplads med en privat lagune lige ved siden af junglen og 60 km til den nærmeste tankstation / butik.

Endnu engang var vi næsten alene, så vi havde en anden part med masser af sjov, og den ikke-så rart tømmermænd dagen efter. Vi har faktisk monteret 12 personer i en enkelt varevogn rundt om et bord wow ...!

Ved midnat nogle fyre havde en fuld-moon walk i lagunen, som havde tørret op under lavvande. At være udenfor en blæsende aften med en fuld måne stjerner over jer og i en næsten øde område, der virkelig gør du værdsætter uberørt natur og skønheden i det.

Søndag startede med at nyde campingpladsen, før de går til Cape Reinga igen. Som fyre vi måtte klatre ned langs siden af klipperne for at komme til starten af New Zealand!

Se flere billeder på billedet afsnit, men de gør ingen retfærdighed til skønheden i det:



Efter at have det rigtig sjovt og endda en lille fyre, der kun turen var vi klar til at komme tilbage til Auckland, som var en 7 timers kørsel ...

*Klar til næste weekend -
Yay!
/ Troels*

HAVEKREDSSEN

Skjern, 29. august 2011

Skjern Kredsen havde åbne haver i Dejbjerg i to haver hos Ingelise og Henning Bjerg, Vesteragervej 10, Dejbjerg og Anna og Tage Gram Andersen, Kvembjergervej 19, Dejbjerg.

Arrangementet varede fra kl. 11.00 - 16.00; det var godt besøgt i begge haver, og hos Anna og Tage G. Andersen var der endvidere maleriudstilling ved Else Espersen, Skjern.

Det var to utroligt flotte haver med mange forskellige planter og stenarrangementer.

Havekredsen var vært med kaffe og kage i begge haver. Det hele blev heldigvis afholdt i tørvejr.

*Jytte Carlsen
Skjern Kredsen*



Bjarnes Frø & Planter

11. august 2011

Besøg hos Bjarnes Frø & Planter i Rimmerhus, hvor en lille flok var på besøg (www.barney.dk).

Bjarne er en ung mand med stor interesse for chili planter, og han havde ca. 130 forskellige, men frø til over 400 forskellige chili. Han afholder en chilifestival her den 10. september, og det gjorde han også sidste år, og til dette mødte der 300 mennesker op. Der er foredrag og forskellig mad med chili.

Det er kun 2 år siden familien flyttede til Rimmerhus, og nu arbejder Bjarne udelukkende med salg af frø og planter via internettet. Oprindelig IT uddannet.

Det er meget de specielle frø og planter han gør det i, og det er det der kan sælges via nettet. Dog har han her i sommer måneder fra april til oktober åbent for alle lørdag formiddage eller efter aftale.



Han har gang i mange forskellige eksotiske planter/træer, mango, kaffe, nellike, spiselig laurbær om mange flere.

Meget interessant og absolut et besøg værd.

Lilian Bjerg



RAKKERSPIL 2011

Når du, - kære læser sidder med dette blad, er årets Rakkerspil ved Middelalderdagene i Ringkøbing forlængst blevet historie.

Mange tilskuere overværede de seks forestillinger, hvor de mødte så forskellige personer som:

- *En kgl. udsending*
- *En kgl. skriver*
- *En trommeslager*
- *En bøddel*
- *og en flok nysgerrige rakkere*

Aktørerne havde nogle herlige dage, som det også ses på billederne. Der var højt humør over hele linien, og vi blev beværtet med middelaldermad og -drikke fredag aften.

Dette foregik i det store bolsjestrubede telt nede bag det gamle dommerkontor. Vi fik først en rigtig dejlig suppe med forskellige grøntsager, suppen blev serveret i træskåle, og derefter var der helstegt pattegris med rodfrugter på middelaldervis.

Næste år, altså 2012, vil rakkkerne igen være at finde på Bundsbæk Mølle, og det i de gammel kendte kulisser, dog med en nyopført tilskuertribune.

Næste års stykke bliver lidt af en fortsættelse af stykket fra Middelalderdagene i år.

-alb



AKTIVITETSKALENDEREN

Oktober:

| | | |
|-------------|-----------|--|
| Søndag 2. | kl. 10.30 | Kirken/Søndagsskolen Familiegudstjeneste |
| Søndag 2. | | Røde kors • Indsamling til Røde kors |
| Søndag 2. | kl. 13.00 | Bunds­bæk Mølle Børnenes Bunds­bæk. Kom og vær aktiv i naturparken |
| Lørdag 8. | | Indre Mission IMs årsmøde og jubilæumsfest (Fredericia) |
| Søndag 9. | kl. 9.00 | Kirken Gudstjeneste |
| Søndag 9. | kl. 10.15 | Søndagsskolen Søndagsskole. Vi leger med lykkehjul |
| Søndag 9. | kl. 13.00 | Bunds­bæk Mølle Børnenes Bunds­bæk. Kom og oplev smukke farver |
| Onsdag 12. | kl. 19.30 | Indre Mission Månedsmøde v/Helle Noer, Kreativ medarbejder, Vejle |
| Søndag 16. | kl. 13.00 | Bunds­bæk Mølle Nisser. Udstilling og arb. stand v/Ellen Poulsen |
| 17. og 18. | kl. 13.00 | Bunds­bæk Mølle Strik og nisser. Udstilling og arb. stand v/Vera Bjerre |
| Tirsdag 18. | kl. 13.00 | Bunds­bæk Mølle Maskinstriking v/Ingrid Adsersen |
| Onsdag 19. | kl. 13.00 | Bunds­bæk Mølle Børnenes Bunds­bæk. Kom på ponytur i Bunds­bæk Naturpark |
| 19. og 20. | kl. 13.00 | Bunds­bæk Mølle Glasgraving. Udstilling og arb. tand v/Anne Marie Pedersen |
| Søndag 23. | kl. 10.30 | Kirken Gudstjeneste. Kirkebil |
| Mandag 24. | kl. 19.30 | Folkeuniversitetet Stednavne i Ringkøbing-Skjern |
| Søndag 30. | kl. 9.00 | Kirken Gudstjeneste |
| Søndag 30. | kl. 10.15 | Søndagsskolen Søndagsskole. Vi bager |

November:

| | | |
|-------------|-----------|--|
| 1. og 2. | kl. 19.30 | Indre Mission Halmøde i Skjern v/Brian Madsen, Vejle |
| Torsdag 3. | kl. 19.30 | Folkeuniversitetet Fortiden i Ringkøbing-Skjern Kommune |
| Torsdag 3. | kl. 19.30 | Indre Mission Halmøde i Skjern v/Anders Møberg |
| Fredag 4. | kl. 19.30 | Indre Mission Halmøde i Skjern v/Villy Sørensen, Hammel |
| Søndag 6. | kl. 10.15 | Søndagsskolen Søndagsskole. Vi laver kort og lysmanchetter |
| Søndag 6. | kl. 16.00 | Kirken Gudstjeneste. Allehelgensdag. Kirkebil. Mindeskik |
| Fredag 11. | kl. 15.00 | Indre Mission Basar i missionshuset |
| Lørdag 12. | kl. 10.00 | Støtteforeningen Papirindsamling (10-12) |
| Søndag 13. | kl. 9.00 | Kirken Gudstjeneste |
| Torsdag 17. | kl. 19.00 | Skjern Havekreds Juledemonstration i Borris |
| Søndag 20. | kl. 9.00 | Kirken Gudstjeneste v/Poul Ivan Madsen |
| Fredag 24. | kl. 19.30 | Efterskolen Eleverne spiller forestillingen "Fame" |
| Fredag 25. | kl. 18.30 | Indre Mission Julespisning i missionshuset |
| Fredag 25. | kl. 19.30 | Efterskolen Eleverne spiller forestillingen "Fame" |
| Lørdag 26. | kl. 12.00 | Museet Julemarked på Bunds­bæk Mølle (12-17) |
| Søndag 27. | kl. 10.30 | Kirken Gudstjeneste. Det nye kirkeår. Kirkebil |
| Søndag 27. | kl. 10.30 | Søndagsskolen Kalenderskovtur. Vi mødes i kirken |
| Søndag 27. | kl. 12.00 | Museet Julemarked på Bunds­bæk Mølle (12-17) |

December:

| | | |
|------------|-----------|--|
| Torsdag 1. | kl. 19.30 | Folkeuniversitetet Præsentation af årets udgravninger |
| Lørdag 3. | kl. 12.00 | Museet Julemarked på Bunds­bæk Mølle (12-17) |
| Søndag 4. | kl. 9.00 | Kirken Gudstjeneste v/Claus Thomas Nielsen |
| Søndag 4. | kl. 12.00 | Museet Julemarked på Bunds­bæk Mølle (12-17) |
| Mandag 5. | kl. 19.30 | Efterskolen Adventsmøde (julemarked åbner kl. 18.30) |
| Torsdag 8. | kl. 19.00 | Kirken Vi synger julen ind (se omtale) |
| Lørdag 10. | kl. 12.00 | Museet Julemarked på Bunds­bæk Mølle (12-17) |
| Søndag 11. | kl. 9.00 | Kirken Gudstjeneste. Kirkebil |
| Søndag 11. | kl. 12.00 | Museet Julemarked på Bunds­bæk Mølle (12-17) |
| Fredag 16. | kl. 15.00 | Søndagsskolen Søndagsskole. Juleafslutning |
| Søndag 18. | kl. 9.00 | Kirken Gudstjeneste |
| Lørdag 24. | kl. 13.30 | Kirken Gudstjeneste. Juleaften |
| Søndag 25. | kl. 10.30 | Kirken Gudstjeneste. Juledag |
| Mandag 26. | kl. 10.30 | Kirken Gudstjeneste. Skt. Stefans dag. Indsamling |
| Onsdag 28. | kl. 19.30 | Indre Mission Julefest v/Henrik Dideriksen i missionshuset |
| Lørdag 31. | kl. 22.30 | Borris Kirke egns-gudstjeneste hvor alle er velkomne. |

Ringkøbing Fjord Jazzfestival

...kommer igen næste år..!

Vi er meget stolte over al den ros, vi får for den første udgave af Ringkøbing Fjord Jazzfestival.

Vi fik lavet en festival, som vi alle kan være stolte af og som gav genlyd langt ud over sognets og kommunens grænser. Vi havde besøg af en del gæster fra hele landet, som aldrig har været på Stauning Havn før.

De var alle meget overraskede over de rammer, vi har på Stauning Havn.

Vi mener, der har været omkring 2500-3000 gæster i løbet af jazz-weekenden.

Økonomien regner vi stadig på, men vi forventer dog et underskud.

Som arrangører glæder vi os over succesen, men er allerede gået i gang med at planlægge en endnu bedre jazzfestival næste år.

Vil vejrguderne tilsmile os bare en lille smule i 2012, tror vi på det dobbelte antal gæster næste år.

STOR, STOR tak skal der lyde til de langt over 200 frivillige, der var med til at skrive historie i Stauning 12.-14. august 2011.

*Mvh.
Stauning Sogneforening*

Hytteforeningen
Dag'li Brugsen Stauning
Stauning/Dejbjerg U&I
Restaurant Stauning Havn
Flemming Jørgensen

Information fra **Støtteforeningen for Stauning Skole & Fjordhaven** (forkortet SSSF)

Selvom der har været sommerferie, har vi alligevel haft tid til at lave lidt siden sidst.

Støtteforeningen arrangerede Sankt Hans aften ved spejderhuset. Vi havde gjort grillen klar til medbragt mad.

Der var ca. 50 spisende, og der kom lige så mange for at se bål.

Mens vi spiste regnede det dog så voldsomt, at det efterfølgende ikke lykkedes at få gang i bålet.

Alle hyggede sig dog, og ungerne bagte snobrød over den stadig varme grill.

SSSF arrangerede Camping til Ringkøbing Fjord Jazzfestival.

Der var dog kun 6-7 campingvogne, men det har givet os noget læring, og vi tror på, at der kommer en hel del flere næste gang.

Vi vil gerne takke Søren Nicolajsen for lån af bade- og toiletvogn, Niels Jørgen Jørgensen for lån af marken og Karin Nyhave for vand, strøm og kloak.

Tak til alle de frivillige der gav en hånd med ved jazz-campen.

Vi har investeret i en bus til at transportere de fire børn fra Skjern, der har valgt at gå i Stauning Skole i år.

Det er en grøn Folkevogn Transporter. Vi skal have den navngivet og dekoreret. Har du forslag, er de velkomne.

Vi håber, at endnu flere fra Skjern vil benytte sig af muligheden for at gå i Danmarks bedste skole.

Tak til det korps af frivillige, der har sagt ja til at være chauffør hver morgen og hver eftermiddag.

Avisindsamling lørdag 20. august slog IGEN rekord og det er MEGET positivt.

Vi kom op på 8,2 tons pap og papir. Det er 500 kg mere end sidst.

Tak til alle jer der gemmer til os.

Vi er i færd med at lave aftaler med lokale virksomheder og bønder om at tage gamle aviser, reklamer, pap og papir fra til os.

Vil du indgå en aftale, eller kender du nogen, der vil, så tøv ikke - kontakt én fra bestyrelsen.

Vi håber, at alle har haft en dejlig sommerferie

*Mvh. Støtteforeningen for
Stauning Skole
og Fjordhaven*

*Anne-Mette, Lisbeth,
Ivan, Ivan, Karsten,
Frands og Mark*

Opstarten på

Dejbjerglund Efterskole

– august 2011 • Af Kjeld Lykke Christiansen...

Kender I ikke det der med forventninger, før man starter på noget nyt.

Sådanne forventninger havde jeg, da jeg for præcist et år siden købte en ny mountainbike.

Jeg vidste, hvad jeg ville - jeg vil ha' den cykel - men kendte ikke konsekvenserne og udfordringerne, jeg ville støde ind i i det kommende år.

Jeg er blevet meget klogere nu.

Rigtig mange spændende og udfordrende oplevelser har jeg haft – ja, jeg vil ikke have været foruden. Ofte har jeg efterfølgende tænkt, at jeg burde være startet meget før. Der har været et par styrt undervejs. Allerede efter 14 dage måtte jeg en tur i asfalten og på skadestuen.

Småskrammer kan også komme i et efterskoleår, men man skal jo gøre sine erfaringer – både det der driller, og det der går godt.

Mountainbike minder faktisk lidt om skiløb. Man kender ikke udfaldet, før man er nede. Det samme gør sig gældende for jeres efterskoleophold. Man kan have mange forestillinger og forventninger, men man kender ikke udbyttet før den sidste dag. Eller måske end dog først nogle år efter.



Mit udgangspunkt for at gå i gang med MT:

- Jeg kendte til det at cykle.
- Jeg havde en ven og svoger, der var helt bidt af mountainbike.
- Jeg havde prøvet det lidt på en ferie i Slovakiet.
- Nogle af skolens lærere var allerede i gang.
- En kollega fra en anden skole pressede på.
- Jeg blev mere og mere sikker på, at det var det, jeg ville.

I har også forventninger op til skolestarten på Dejbjerglund Efterskole. I kender alle til skolearbejde og foreningssidræt. Men her kombinerer man alt under samme tag. Skole, gymnastik, idræt, musik, venner, fritidshygge, lektier, teater, sang, tv-A og skitur sker i vores verden. Der

kommer en stor grad af DE-sammenhæng i alt det, I foretager jer i det kommende år.

Måske har I været på gymnastiklejr eller fodboldskole på en efterskole. Måske kommer I som 2. årselever fra en anden skole. I kender til skolernes faciliteter. I har været til infomøder, læst på hjemmesider, hørt om os fra andre.

Men nu – ja nu sidder I her – klar til at gå i gang med et hav af forventninger, spørgsmål og sommerfugle i maven. En opstart byder på uvished, lidt spænding, men I er også afklarede: Nu, ja nu skal jeg i gang!

Jeg var også klar i august 2010 til at gå i gang med mountainbike. Jeg hentede oplysninger på nettet om forskellige modeller af cykler – den skulle jo ramme mit behov. Hvilken cykel og hvilket udstyr skulle jeg som minimum have? Jow, en fornuftig cykel med fjedring i forgafelen, et godt simanogearsystem og hydraulik-bremser. Cykelhjelm – hm, den gamle er ok!

Særudstyr – nej ikke for smart – du vil altså ikke ligne en million før start!

- så ingen cykelbukser – for fesen
- Ingen kliksko – for blæret
- Cykelhandsker er for tøsedrenge
- Drikkedunke – må jeg hellere få med

- Lappegrej, ekstraslange og en fancy cykelpumpe?
– nej, jeg skal jo ikke til VM

I har stået derhjemme med en pakkedisse og været i samme situation før jeres opstart på et efterskoleår.

Hvor meget og hvor lidt – hvor dyrt? Kan det, jeg har, bruges?

Jeg håber, I har gjort lige som jeg. Fået styr på det mest nødvendige. Og så må vi supplere undervejs. Har I glemt noget, går verden jo ikke under. Vi køber det i morgen eller i næste weekend.

Der gik ikke to uger, så måtte jeg krybe i de her fes'ne cykelbukser. Jeg listede mig ud af bagdøren derhjemme og håbede ikke, mine børn ville se mig. Næste udfordring blev så at komme forbi elevfløjen i mit kropsnære outfit. Det gik også – eleverne var til gymnastik i hallerne.

Og så af sted – super - en helt ny oplevelse – jeg kunne stort set gå almindeligt efter 1½ times cykling – så cykel-skind i rumpen afhjalp cyklens bumpen.

Hvis I er kommet af sted til Dejbjerglund Efterskole f.eks. uden rigtige løbesko, vil I finde ud af, at det ikke går. Skinnebetsbetændelsen banker hurtigt på. Det er til gengæld ikke nødvendigt med løbesko til 1.800 kr. Sko i tilbud til 400-600 kr. kan fint gå... eller løbe. Altså skal jeres udstyr selvfølgelig afpasses med skolens aktiviteter.

Så var der klikskoene – nix-en biksen – det køber jeg ikke – men jow:

Efter adskillige slag på skinneben og en barsk mellem-

landing på cykelstangen var der ikke andet at gøre.

Klikskoene i fødselsdagsgave gjorde lykke. Så finder man jo også ud af, at det bliver nemmere op ad bakke og i vanskelige sving.

Det er lidt det samme for jer. Man kan godt gå i skole i 9. eller 10.klasse uden computer, men alting bliver lidt nemmere og mulighederne langt større, hvis du har en computer.

Sådan tilpasser man udstyr og forventninger til situationen. I skal som kommende elever bruge de første par måneder på at tilpasse jeres udstyr til jeres faktiske behov – lad nu være med at gå ud og køb en Jack Wolfski rygsæk til 3.800 kr. for tre dages friluftstur – lån jer evt. frem.

Mountainbiken har bragt mig mere, end jeg først havde forventet. Jeg vidste godt, at jeg nok ville komme i lidt bedre form. Jeg vidste godt, at jeg ville lære nyt. Jeg vidste godt, at jeg ville nyde turene i skoven.

- Men velværen og tilpas-heden efter træning var større end forventet.
- Cykelvenner: Det er hyggeligt at mødes i »Dejbjerg cykelklub«.
- Udfordringerne; jeg kan blive helt høj af at prøve grænser af.
- Det er herligt at lære nyt – lære egne muligheder at kende.
- Hele sundhedsaspektet – jeg har skærpet min bevidsthed på kost og motion.
- Nye drømme og visioner dukker op. Jeg stopper ikke

her. Jeg vil prøve at cykle i Alperne.

I har nogle forventninger her op til skolestarten. Og ligesom min MT-passion bliver opholdet hos os mere gennemgribende, end I kan forestille jer.

Flikflak, fodboldfinter, fingerspil, friluftsture og friske oplevelser er måske »det« I går efter og har klare forventninger til. Men måske bliver det noget helt andet, der sætter sig afgørende spor: Venskab – selvtillid – boglig klargøring til et studieliv – afklarethed i forhold til jobønsker. I det hele taget vil vi danne jer her på DE og klar-gøre jer til voksenlivet.

Der er nogle, der bruger sloganet, at et efterskoleår svarer til syv menneskeår. Jeg har selv oplevet tre gange at sende et barn af sted på efterskole og få en næsten voksen hjem. Et efterskoleophold er en slags dannelsesindsprøjtning, som virker i meget lang tid, ja hele livet konkluderer et forskningsprojekt fra University College Syddanmark.

Kom op på cyklen, tramp i pedalerne og kom ud over stepperne. I skal turde vise, hvad I kan. Det er egentlig bedre at gøre tingene end at fortælle alt det, man kan.

- Jeres cykelrute/skoleår skal indeholde stigninger, der kræver hårdt arbejde.
- I skal nyde at suse nedad i høj fart/nyd de fede stunder.
- I skal ikke køre uden om nye udfordringer – lær teknikken og bliv bedre
- Vær ikke dumdristig – få færdighederne ind i små

bidder og lad udfordringerne gradvis blive større (flik flak læres ikke på to træninger).

- Hold jer på stierne, men af prøv nye ruter. Helt bogstaveligt: Overhold vores regler, men grib nu mulighederne i Dejbjerglund-skolemiljøet.
- Juster løbende jeres mål.
- Før mig er det ikke vigtigt, om I er blandt de bedste, men det er vigtigt, at I yder jeres bedste.
- Et cykelhold kan have nok så mange talenter og individualister. I vinder ikke holdkørslen, hvis ikke alle yder til fællesskabet. Alle skal nyde de gode stunder, men alle skal også yde, når

der skal tages fat.

- Det er vigtigt, at I accepterer hinanden og hinandens forskelligheder, hvis vi skal opbygge en god »team spirit« på holdet. Det er glæden ved at deltage, der holder dig i gang og motiverer dig.
- Medvind er lækkert og giver en god fart, men nogle gange lærer du mere af modvind. Du trimmer din teknik. Sådan er det også med et skoleår eller et menneskeliv – modgang gør stærk.

At kontrollere farten i svinget er hele hemmeligheden.

Ujævn kørsel kræver mere energi.

Du skal ikke bremse op før hvert sving og så accelerere op igen. Det er bedre at kontrollere farten i svinget.

Det er i det hele taget bedst at holde hjulene i gang – også op ad bakke. Går du i stå, tager det alt for meget energi at komme op i tempo igen.

Sådan er det også med hverdagen på efterskolen. Levér en jævn og konstant indsats, det giver de bedste betingelser for læring. Svingende indsats og svingende humør er u hensigtsmæssigt.

Op på cyklen og så af sted med jer. Vi glæder os til at være på tur med elevholdet 2011/12.

Julemarked og Adventsmøde

**Mandag 5. december
på Dejbjerglund Efterskole**

18.30-19.30 Julemarked

Salg af elevfremstillede juleting og godter.

19.30

Dørene åbnes til adventsmøde i kulturhuset

– entré 30 kr.

Adventstale

Fællessange

Kaffe

Lucia

Ca. 22.00 Tak for i aften



Vi håber på en hyggelig aften med stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Elever og medarbejdere på Dejbjerglund



SPOTLIGHT PROGRAM

Efterår 2011

August

22. Opstartsaften vi mødes i Missionshuset kl. 19

September

- 5 Vi tager på besøg hos Louise
- 19 Bibeltema
- 24.-25 Vi tager på lejr. Vi mødes lørdag kl. 10 – søndag kl. 13.30

Oktober

3. Surpriseaften - vi får gæster

Efterårsferie

31. Besøg på Blaakilde Efterskole

November

14. Kreativaften
28. Bibeltema

December

12. Julefrokost

Januar

9. Spilleaften - Medbring et godt spil



MENINGHEDS RÅDET

Sommeren i Danmark var omskiftelig som normalt, hvilket gør os des mere taknemmelige over de dejlige sommerdage og smukke sommeraftener.

I løbet af dette halvår har frivillige arbejdet på at få ryddet op i træer og buskadser ved Præstegårdssøen. Vores gravermedhjælper Laurids Lauridsen har gået foran i det store arbejde – og det er ble-

vet flot. Stor tak til alle som har deltaget i denne indsats.

Sammen med sogneforeningen og lokalarkivet har menighedsrådet indgået et projekt omkring udviklingen og forskønnelsen af området ved søen. En oprensning af søen er påkrævet men omkostelig – og desværre ikke noget kirkeskattekronerne rækker til i øjeblikket. Derfor er vi fra menighedsrådet også meget taknemmelige og glade for den samarbejdsvillighed, som de implicerede parter har lagt i bl.a. ansøgninger og møder. Vi håber på at kunne iværksætte nogle initiativer ved Præstegårdssøen i 2012.

Dejbjerg Menighedsråd

Foredrag i

FOLKE

UNIVERSITETET

I Dejbjerg

Mandag 24. oktober kl. 19.30
på Bundsbæk Møllegård
Stednavne i Ringkøbing-
Skjern – set fra fjorden og
jorden.

Landskabet i Ringkøbing-
Skjern området domineres
i vest af store fjordansam-
linger, Ringkøbing og Stadil
Fjorde, hvis vandtilførsel fø-
des af et vidt forgrenet net-
værk af vandløb i østlige del
af egnen.

Ikke alene landskabet ori-
enterer sig mod fjordene og
deres vandtilstrømning; det
gør bebyggelserne i høj grad
også! Dette ses ikke alene
rent landskabeligt, men også
i stedernes navne.

Mange af de ældste bebyg-
gelser, fx. Skjern og Ganer
har ligefrem taget navn efter
nærliggende å, hvorimod an-
dre, som Rindum og Tylvad
indeholder betegnelser for
vandløb.

Dog er fjorde og åer ikke det
eneste navngivningsmotiv i
området stednavne: Land-
skabet, jorden, dens godhed,
ejere, flora og fauna afspejles
i høj grad også områdets sted-
navne.

Så kom og hør hvad navne
som Hanning, Hemmet, Lyne,
Stadil, Vorgod og Ølstrup be-
tyder.

Stednavneforsker
Peder Gammeltoft
Nordisk Forskningsinstitut.
Der er ingen tilmelding.
Pris 65 kr. inklusive kaffe.

Arrangør:
Ringkøbing-Skjern Museum.

Torsdag 3. nov. kl. 19.30
på Bundsbæk Møllegård
Fortiden i Ringkøbing-Skjern
Kommune set fra luften
Luftarkæologiske resultater.
Museumsinspektør og
arkæolog
Esben Schlosser Mauritsen.
Der er ingen tilmelding.
Pris 65 kr. inklusive kaffe.

Arrangør
Ringkøbing-Skjern Museum

Torsdag 1. dec. kl. 19.30
på Bundsbæk Møllegård
Præsentation af årets
arkæologiske udgravninger
Museumsinspektør og
arkæolog
Esben Schlosser Mauritsen
og museumsinspektør
Poul Krogh Jørgensen.
Der er ingen tilmelding.
Pris 65 kr. inklusive kaffe.

Arrangør:
Skjern-Egvad Museums-
forening i samarbejde med
Ringkøbing-Skjern Museum

Hvis I ønsker at se hele folke-
universitetets program:
gå ind på riskbib.dk, klik på vi
tilbyder, klik på folkeuniver-
sitetets program. Så kan man
bladere i hele folderen eller
printe ud.
Eller gå ind på:
levendehistorie.dk

KIG IND PÅ DE Vi skal spille:



Forestillinger:

Torsdag og fredag aftener
24. og 25. november kl. 19.30

Dejbjerg Jagtforening

August

Nu er sommeren ved at gå på hæld igen. Det har været en noget blandet fornøjelse i år rent vejrmæssigt.

Vi har haft en del dage med regn og alt for få med sol og varme. Forhåbentlig har kyllinger og harekillinger kunnet finde ly for regnen. Det er vigtigt, at de ikke blive alt for våde for tit, hvis de skal overleve de første svære måneder. Nå, regnen har jo også været positiv for noget; vegetationen er forsat grøn, og træer og buske samt de anlagte fodermarker kvitterer med vækst.

I jagtforeningen har vi netop afholdt vores flugtskydningsaften oppe ved siden af efterskolen. Det var en god aften, hvor de fremmødte fik mulighed for at skyde på lerduer i tre forskellige positioner. Det er altid en god ide at komme ud at træne lidt inden jagtsæsonen. Vi havde igen lånt en skydevogn fra Jægerforbundet, og en af de gode ting ved denne er, at den kan sende duerne ud med forskellig hastighed; det udfordrer træfsikkerheden, men sådan er det jo også på den frie vildtbane.

Tak til efterskolen for opbakning og tak til Søren Nielsen for at vi kunne benytte den ny høstede mark til at stå på.

Her den 1. september starter den nye jagtsæson, det gælder for bl.a. gæs og ande-

fugle samt ræve.

Det er også nu jagten starter på vores store hjortevildt, nemlig kronhjortene, og der er der helt nye lokale regler i år, hvor Hjortegruppen Vestjylland har været ind over med forslag. Det nye er, at man i år må skyde kalvene allerede fra 1. september, og samtidig er jagten på de mellemstore hjorte udsat til senere.

Argumenterne for disse tiltag er, at man ønsker flere store hjorte i naturen; derfor skånes disse længere, og da der er flere dyr generelt med deraf følgende gener for landbrugets afgrøder, ønsker man en større afskydning af tilvæksten – kalvene.

Disse tiltag har givet anledning til mange holdninger / reaktioner, men lad os se hvorledes det forløber. Der er også her i Dejbjerg en stigning i bestanden af kron dyr.

I oktober og november afholder vi i jagtforeningen vore fællesjagter. Vi vil igen i år forsøge os med sognejagt i den vestlige del af sognet i samarbejde med lodsejerne

og håber på samme positive opbakning til dette som vi mødte sidste år. Modellen bliver den samme med jagt om dagen og fællesspisning med lodsejere om aftenen på efterskolen.

I november er der så to jagter i Lyager Plantage og hos de omkring liggende lodsejere, hvor jagten primært er baseret på den lille troldfugl – skovsneppen, men der bør også være jagt på rævene disse dage.

Vi oplever heldigvis forsat en tilgang af medlemmer til foreningen herfra sognet, det er vi rigtig glade for.

Til sidst vil jeg opfordre alle til at nyde naturen her i efteråret. Det er en flot tid, når skoven står i efterårsfarver, og alle kan jo gå på jagt efter bær eller svampe, eller måske med et kamera og fange et godt motiv

Til jægerne i sognet vil jeg ønske knæk og bræk med jagten.

*På foreningens vegne
Kristian*



Det nye rep. hold

Anno 2011/2012

De udtagede gymnaster er:

1. Sanne Ditlevsen
3. Michelle Ringkøbing
5. Marlene Bendtsen
6. Karen Sig
8. Anne Katrine Nielsen
10. Kristina Møgelhøj
12. Louise Raunkjær
(fra Dejbjerg)
14. Josephine Green
18. Helene Hykkelbjerg
19. Janni Nygaard
24. Line Olesen
25. Christina Østergaard
(fra Hanning)
26. Mette Moeskjær
27. Elisabeth Ladekjær
28. Solveig Frost (fra Dejbjerg)
30. Lykke Kamstrup
31. Nanna Sommer
32. Astrid Falk (fra Hanning)
36. Line Henriksen
41. Frederikke Bundgaard
43. Emilie Christensen
54. Maria Korsholm
56. Venessa Jakobsen
60. Marie Anneberg

»Turister« indtil jul:

29. Katrine Søndergaard
50. Maja Lykke Christiansen
(fra Dejbjerg)

1. Richard Poyner-Rasmussen
2. Jonas Nohns Jensen
3. Emil Jakobsen
4. Sebastian Green

6. Almir Palic

8. Jhon Andersen
9. Kenneth Randeris
10. Mogens Krogsgaard
11. Dan Stensig
12. Jeppe Østergaard
13. Mathias Møller Jepsen
14. Laurids Enevoldsen
15. Simon Stensig
16. Rasmus Juel Petersen
17. Thomas Joon Nielsen
18. Jonas Galsgaard

20. Rasmus Bjerger
21. Jakob Højris
22. Henrik Rørby Pedersen

24. Jacob Nohns Jensen
25. Mads Hennecke Clausen
(fra Dejbjerg)

27. Jeppe Frik

29. Stefan Nielsen
(fra Dejbjerg)

31. Thomas Poulsen

»Turister« indtil jul:

7. Niclas Samuelson
23. Lasse Sejrup Thomsen

Instruktørerne er:

- Lene Lysdal
Gitte Christoffersen
(lærer på Dejbjerg Lund)
Jacob Stensig Anders Bie
(lærer på Dejbjerg Lund)

Vi træner hver onsdag på Dejbjerg Lund kl. 18.45-21.

(Nr. ud for gymnasterne er blot det nr. vi havde ved udtagelsen, hvor rækkefølgen på pigesiden var inddelt efter højde).

Når man er turist betyder det, at man ikke er med hele sæsonen - 3 skal på højskole til jul og en 4. skal ud og rejse efter jul

Udover Hanning og Dejbjerg er gymnasterne også fra Lem, Højmark, Skjern, Ringkøbing, Videbæk, Hover, Grønbjerg, Ørnhøj, Holstebro, osv.

Med venlig hilsen
Solveig Frost



SOGNE FORENINGEN

informerer...

Vi afventer fortsat at høre, om vi får et tilsagn om tilskud fra Friluftsrådet til oprensning af søen ved præstegården, et samarbejde med menighedsrådet.

Vi har fået overgivet 10.000 kr. fra det tidligere Læplantningslaug i Stauning og Dejbjerg, idet de er indgået i et fællesskab med nogle andre laug. Vi har disse penge, som vi fra sogneforeningen vil kaste ind i projektet med oprensning af søen.

Vi håber, at det vil lykkes at få lavet en oprensning af søen, og i løbet af efteråret og vinteren vil der så blive arbejdet på at tynde ud i træerne op imod Bundsbækvej, så man fra vejen får udsigt ned til søen.

Vi har fået bevilget 3000 kr. fra Fonden for Sdr. Lem Andelskasse, penge som var tiltænkt legetårn. Desværre koster dette tårn så meget, at vi nok ikke får råd til det, så vi arbejder med andre idéer til et par nye legeredskaber oppe på legepladsen. Desværre har to ansøgninger hos Velux fonden givet afslag, så det går ikke så godt med finansieringen.

Vi arbejder i øvrigt videre med planerne om opførelsen af byporte ved vejene ind mod Dejbjerg. Ansøgning til kommunen vedr. opførelsen af byportene skal udarbejdes,

og når vi forhåbentlig får en godkendelse, skal der arbejdes med opmuringen af byportene.

Her kan vi naturligvis også godt få brug for noget hjælp. Vi forsøger i øjeblikket på at danne en lille gruppe, der skal planlægge indsamlingen af sten, komme med oplæg til den endelige udformning af stensøjlerne, anskaffelsen af skilte etc.

Når den praktiske udførelse skal i gang, vil vi gerne have nogle hjælpende hænder, og hvis nogen vil sponsere nogle sten samt stille materiel til rådighed, hører vi gerne fra dig, hvis du vil byde ind med noget.

Vi vil henlede opmærksomheden på vores arrangement med juletræstænding 1. søndag i advent 27. november.

*Lars Jørgensen
Dejbjerg Sogneforening*

REDAKTIONEN *skriver...*

Så er den vådeste sommer i mands minde da heldigvis forbi, og vi kan igen kigge fremad mod endnu et efterår og vinter i stearinlysenes skær.

Vi kan lige fortælle, at fra juleudgaven 2011 og fremover kommer bladet i 4-farver, - det glæder vi os meget til.

Det er nemlig rigtig mange gode billeder, i farver, som vi får her på redaktionen, og vi synes hver gang, at det er synd at de bare bliver s/h.

Som sædvanlig takker vi for alle gode læserartikler, - så nyd bladet.

Redaktionen ønsker alle et godt og lunt efterår inden-døre, og på gensyn til jul.

Juletræstænding

Søndag 27. november 2011 kl. 16.00

- tændes juletræet foran missionshuset...

Efter en lille tale og sang på pladsen serveres der æbleskiver og kaffe.

Måske finder julemanden til Dejbjerg i år igen og har noget med til de mindste.

Alle er velkomne.

*Arrangør:
Dejbjerg Sogneforening*



INDRE MISSION

Lørdag 8. oktober

IMs årsmøde og
jubilæumsfest (Fredericia)

Onsdag 12. oktober kl. 19.30

Månedsmøde v/Helle Noer,
kreativ medarbejder, Vejle
Emne: *Kunst for Gud, Gud
som skaber – mennesket
skabt i Guds billede som en
kreativ skabning...*

Tirsdag 1. november

- fredag 4. november

Skjernkredsens halmøder

Tirsdag 1. kl. 19.30

Missionær, Brian Madsen,
Vejle »Skabt og formet af
Guds kærlige og kreative
hænder«.

Kor: *Solgården*

Onsdag 2. kl. 19.30

Missionær Brian Madsen,
Vejle.

»Du er i Guds hænder«.

Musik: *Band fra Skjern*

Torsdag 3. kl. 19.30

Landsungdomssekretær
Anders Møberg. »Guds
hænder – det er ikke mig!«

Musik: *Psonar*

Fredag 4. kl. 19.30

Missionær Villy Sørensen,
Hammel. »Guds hænder er
rakt ud imod mig for at
frelse mig...«

Musik: *Ulrik S. Christiansen*

Fredag 11. nov. kl. 15.00

Basar i missionshuset
i Dejbjerg

Fredag 25. nov, kl. 18.30

Julespisning i
Missionshuset i Dejbjerg

Onsdag 28. Dec. kl. 19.30

Julefest i
Dejbjerg Missionshus
v/missionær
Henrik Dideriksen,
Esbjerg.

Søndags skolens

Program for oktober kvartal

Søndag 2. oktober kl. 10.30

Familiegudstjeneste

Søndag 9. okt. kl. 10.15-11.30

Søndagsskole.

Vi leger med lykkehjul

Søndag 30. okt. kl. 10.15- 11.30

Søndagsskole. Vi bager

Søndag 6. nov. kl. 10.15- 11.30

Søndagsskole.

Vi laver kort (til og fra,
kort, lysmanchetter)

Fredag 11. nov. kl. 15.00

Basar i missionshuset

PAPIR INDSAMLING

Lørdag 12. november

kl. 10-12

Støtteforeningen
for Stauning Skole
står for det,
og overskuddet går til dem

Søndag 27. nov. kl. 10.30

i kirken

Kalenderskovtur.

Vi laver kalenderlys m.m.

Fredag 16. dec. kl. 15.00

Søndagsskole.

Juleafslutning.

Med venlig hilsen
Birgit

SKJERN HAVEKREDS

afholder

Jul edemonstration

TORSDAG DEN 17. NOVEMBER KL. 19.00

på Åstedparken i Borris

Anders fra »Acacia« demonstrerer

Bestyrelsen

BYRÅDET

*Dejbjerg Sogneblad
september 2011*

*Kære læsere af
Dejbjerg Sogneblad*

Ikke et ord om valg...
- derimod en orientering fra
byrådets arbejde, hvor den
største begivenhed er
budgetforliget.

Der er indgået et bredt budgetforlig om budgettet for 2012 til 2015, der hæver normeringen i kommunens børnehaver, ligesom det sikrer 55 millioner kroner til en ny rådhusstruktur. 25 ud af byrådets 29 medlemmer står bag årets budgetforlig. SF og løsgængerens Niels Rasmussen har valgt at stå uden for.

Det nye forlig sikre kommunens likviditetsmæssige udfordringer. Forliget bidrager til at nå byrådets overordnede mål om en kassebeholdning på minimum 100 millioner kroner ultimo 2015, samtidig med at den overholder regeringsaftalens serviceramme og regeringens udmelding om nulvækst frem til 2014.

Forligsparterne har fundet det nødvendigt at skære dybt i de midler, som sidste år blev afsat til nye tiltag. Vel ærgrer vi os over det, men det er hårde tider i samfundet. Dog glæder jeg mig over et forlig, der tør tænke fremad.

Vi er udfordret på økonomien af et faldende indbyggertal. Det indebærer et lavere statsligt bloktilskud på 18 millioner kro-

ner årligt. På vores driftsside er det ikke lykkedes at bremse udgiftsstigningerne på børne- og ungeområdet, så hurtigt som forventet.

Når det gælder anlægssiden, så indebærer budgetforliget et bruttoanlægsbudget på 423 millioner kroner i budgetperioden, ligesom skatten og grundskylden forbliver uændret. Anlægsbudgettet ligger dermed væsentlig over byrådets mål på 70 millioner kroner årligt.

Ud over et forhøjet anlægsbudget er der fundet plads til at tilbagekøbe nogle af de besparelser, som tidligere i 2011 er blevet annonceret på skoleområdet. Der er også fundet plads til at hæve normeringen i børnehaverne fra 4,32 til 4,72 timer pr. barn.



Jeg håber, vi fortsat kan have styr på økonomien og glæder mig over den brede opbakning bag forliget.

Venligst

Esben Lunde Larsen (V)

Viceborgmester og
Folketingskandidat i
Ringkøbing-Skjern Kommune
Kontakt: 3052 5362 /
esben.larsen@rksk.dk



DEJBJERG KIRKE & SOGN

GUDSTJENESTETIDER:

OKTOBER: Søndag 2.: kl. 10.30 Familiegudstjeneste
Søndag 9.: kl.09.00
Søndag 16.: ingen
Søndag 23.: kl.10.30 KIRKEBIL
Søndag 30.: kl.09.00

NOVEMBER: Søndag 6.: kl.16.00 Allehelgensdag KIRKEBIL Mindeskik.
Søndag 13.: kl.09.00
Søndag 20.: kl.09.00 v/ Poul Ivan Madsen
Søndag 27.: kl. 10.30 Det nye kirkeår KIRKEBIL

DECEMBER: Søndag 4.: kl.09.00 v/ Claus Thomas Nielsen
Torsdag 8.: kl.19.00 Vi synger julen ind (se omtale)
Søndag 11.: kl.09.00 KIRKEBIL
Søndag 18.: kl.09.00
Lørdag 24.: kl.13.30 Juleaften
Søndag 25.: kl.10.30 Juledag
Mandag 26.: kl.10.30 Skt. Stefans dag. Indsamling

VI SYNGER JULEN IND :

Torsdag 8. december kl.19.00 synges juletiden ind i Dejbjerg Kirke.
Dejbjerglund Efterskole m.flere medvirker – og aftenen afsluttes med Luciaoptog. Bagefter byder menighedsrådet på kaffe og saftvand i Missionshuset for alle. Hjertelig velkommen til en god og stemningsfuld optakt til julen!

Nytårsaften kl.22.30 Midnatsgudstjeneste i Borris Kirke.
Det er en egns-gudstjeneste, hvor alle er velkomne.

RADIO »ÅDALEN«: Hver søndag kl.16.30-18.00 transmitteres der en gudstjeneste fra en af egnens kirker på flg. frekvenser: 96.4 - 107.1 - og 107.5.

KIRKEBILEN: Bestilles senest om lørdagen før på telf. 97 34 11 58

Lona og Jørgen Pedersen